

Diepenbeek, 1 januari, 2011

Liefste

Pfff ... ja hoor, ik start met een zucht
die me een heel klein beetje oplucht,
want ik sta hier voor een zware taak,
dus wees maar blij dat ik niet staak !

Neen, ik geef het echt niet op hoor
daar bent u veel te fijne mensen voor.

U bent dit niet van mij gewoon
zo stijfjes, zo plechtig en zo schoon,
maar ik ben het echt, uw grote kapoen,
die een heleboel leuke wensen mag doen.

Ik verklap ze echter niet, ik hou ze voor mezelf.
Ze komen toch lekker uit, dan merkt u 't wel vanzelf.

Wat u ook nog voelen zult, nu onmiddellijk !
Op uw linker- én uw rechter wang voorwaar,
't is toch maar éne keer per jaar Nieuwjaar !

Dus meen ik het ook oprecht
en daarmee is dan alles weer gezegd.

Pfff, weer een zucht, pardaf !

Maar nu ben ik er vanaf.

Enne ... hier komen de kussen, vooruit,
daar kom ik toch niet vanonderuit !

Uw

Diepenbeek, 1 januari 2011

Liefste

Sapperdeboere,
zit me niet zo te beloeren
of ik lees nog iets verkeerd
want ik heb het niet van buiten geleerd.

Zo krijg ik nog rode kaken
en kan ik niet verder geraken.

't zou echt jammer zijn
want m'n wensen zijn erg fijn.
Wacht ... om het ijs te breken, even,
kom ik nu alvast de kusjes geven

(smak)

Zo, nu voelen we ons al beter
is 't niet, liefste meter (peter) ?
Hier komen dan de wensen, klaar ?
Vooreerst 'n heel gelukkig Nieuwjaar,
dan veel vreugde, geluk, rust en vrede,
zonder pijn of smart of andere ongezelligheden,
en gezondheid, een héle hoop
want die is echt niet te koop.
Tot slot nog een allerlaatste zoen op dit feest,
want met zoenen is 't nu al welletjes geweest.

Je liefhebbend

Diepenbeek, 1 januari 2011

Liefste

Ik wens je een bloem voor je raam
en een vogellied buiten;
buren die samen
graag vriendschap sluiten.

Kans om te werken
en af en toe rust.

Een goede gezondheid,
vooral levenslust.

Tijd voor jezelf en ook voor de anderen.

De steun van de Heer
om iets te veranderen,

Een jaar ook vol moed en blijvend vertrouwen
een tijd waarop je op Jezus kunt bouwen.

Een jaar op weg naar het eeuwigheidsfeest,
een jaar zoals er nooit voorheen is geweest.

Dat wens ik nu blij
want 't is Nieuwjaar vandaag,
maar weet beste ouders,
'k zie je elke dag graag !

Je

Diepenbeek, 1 januari 2011

Liefste

't Oude jaar loopt op slappe benen.
't Nieuwe staat hoog op zijn tenen.
't Oude is op sterven na dood.
En raakt om middernacht in ademnood.
Een diep geklaag, een laatste zucht.
En 2010 slaat op de vlucht.
Een nieuw jaar is geboren,
overal kan men wensen horen.

Wensen van vrede en geluk.
De eerste dag kan nooit stuk.
Dra zitten we weer in de sleur
en het dagelijks gezeur.
Van ziekten, stress, werkloosheid,
honger, oorlog en eenzaamheid.
Nijd, egoïsme vieren hoogtij.
Hoeveel mensen zijn nog werkelijk blij ?

Wanneer gaat het mensdom zijn lesje leren ?
Laten wij het van jongsaf proberen.
Leer het pijnlijke vergeten en vergeven.
Laat iedereen in vrede leven.
Vol goede intenties wordt 't vast fijn.
Zijn alle dagen vol zonneshijn.
Zo wordt 199. een sprookjesjaar.
Samen krijgen we het voor elkaar.

Je

Diepenbeek, 1 januari 2011

Goede Ouders,

Ik kom je vandaag danken
voor alles, het is té veel om op te noemen.

Ook wil ik jullie dromen helpen waar maken,
door mijn gedrag,
mijn vlijt en mijn vriendelijkheid.

Ik wil er mee voor helpen zorgen
dat jullie
een ster van hoop blijven zien,

een opgroeiende maan van vertrouwen in de mensen
blijven hebben,
en dat er voor jullie altijd en overal
een plaatsje is onder de zon.

Graag zou ik helpen waarmaken
dat we samen voor anderen beschikbaar blijven:
breekbaar als voedzaam volkorenbrood,
genietbaar voor elkaar als tintelende wijn.
Dan zal er gaandeweg en zienderogen
een land van vrede groeien
waar iedereen gelukkig kan zijn.

Je

Diepenbeek, 1 januari 2011

Liefste

Laat mij een toverfee (tovenaar) zijn,
op de eerste dag van het jaar.
't klinkt misschien gek maar
ik heb mijn plannen klaar.
Ik zorg dat er vrede is.
Op de aardbol. Ja, in elk land.
Geen oorlog meer en geen wapengekletter.
Geen bommen maar een vredesbestand.
Geen beelden meer van verwoestingen
en uitgehongerde kleuters.
Van kinderen die moeten zorgen
voor verlaten peuters.
Van moeders die smeken
om brood en medicijn.
Terwijl wij stikken in overvloed
van snoep, gebak en wijn.
Ik tover de aarde tot een paradijs.
Zonder egoïsme, afgunst en haat.
Doe alsjeblieft allemaal mee, anders
is 't morgen misschien te laat.

Je

Diepenbeek, 1 januari 2011

Liefste

tussen beelden van oorlog,
geweld en veel haat,
hoop ik op Nieuwjaar dat 't vlug beter gaat.
Een beetje meer liefde bij ons in de buurt,
een warme vriendschap die jarenlang duurt.
Een arm om je schouders
bij kommer en kwel.
Een opbeurend woord
als je moet door een hel
van ellende en pijn,
geloof ik, kan dan zalig zijn.
Ik wil je plezieren
door mijn hebben en houwen
ik hoop dat je in mij
elk moment kan vertrouwen.
Veel liefs van je zoon(tje), (dochter(tje))
bedankt ... duizendmaal.
Met heel veel liefde wordt dit jaar echt
fenomenaal !!!

.....

Diepenbeek, 1 januari 2011

Liefste

't jaar is op sterven na dood.
Aan d'horizon wenken weer 365 dagen.
't Oude bracht van alles wat:
zon, hagel, sneeuw en regenvlagen.
't Nieuwe lonkt ons hoopvol tegemoet.
Iedereen hoopt op betere tijden.
Vol vrede, gezondheid, voorspoed,
geen oorlog of zinloos lijden.
Wat het wordt blijft gelukkig een geheim.
Daarom starten we vol goede moed.
We proberen er 't beste van te maken en denken:
"Wie goed doet, goed ontmoet".
Aan iedereen dagen van geluk.
Verdring en vergeet je zorgen.
Lach je verdrietjes weg en denk:
na vandaag komt een nieuwe morgen.
Troost en help hen die je nodig hebben.
Deel er je energie en blijheid mee.
Zo wordt gans het jaar een symfonie
van diep geluk en vree.
Dit zijn mijn wensen voor het nieuwe jaar.
Maken jullie ze nu waar.

Je