

Geert De Kockere

(Kort, ritmisch en absurd versje voor de jongsten. Tussenin geven ze mama, papa, meter, peter een zoen.)

Jij jou jaar,
hou je klaar,
ik ak uk,
kom en buk,
(zoen)
veel geluk
in 't nieuwe jaar!

© Geert De Kockere

(Het kind heeft een goochelstokje gemaakt en zwaait ermee bij de goochelspreuk 'kwil kwens kwou'. Idee achter de goochelspreuk: ik wil, ik wens, ik wou.)

Aan het begin
van elk nieuw jaar
word ik even - echt waar! -
een echte goochelaar.
Eén dagje maar,
een nieuwjaarsgoochelaar.
Dan zing ik 'kwil kwens kwou'
en goochelgiechelgauw
een jaar vol lachjes uit m'n mouw.

En dat helemaal voor jou!

© Geert De Kockere

(Het kind heeft een snuit en een staart van een varken gemaakt en heeft die aan. Bij 'Ik weet een varkentje staan' wijst het kind op zichzelf. Aan het eind mag mama, papa, meter, peter misschien wel aan de staart trekken en blijkt er een verrassing in te zitten of aan vast te zitten: een tekening met wensen voor een nieuw en vrolijk jaar.)

Ik weet een varkentje staan,
een feestvarkentje
met nieuwjaarskleren aan.

En trek je aan z'n staartje
of duw je op z'n snuit,
dan komt er - flipflapfluit -
een nieuw en vrolijk jaartje
voor je uit!

© Geert De Kockere

(Tijdens het opzeggen, zwaait het kind bij 'Kijk, wat zwaait daar?' een keer naar links, daarna bij 'En kijk daar!' een keer naar rechts.)

Kijk, wat zwaait daar?
Naar jou en naar mij?
Het is het oude jaar,
dat is nu net voorbij.

En kijk daar!
Een nieuw staat al klaar.
Helemaal voor jou en mij,
een vrolijk nieuw jaar!

© Geert De Kockere

(Het kind heeft een goochelstokje gemaakt en zwaait ermee bij de goochelspreuk 'kwil kwens kwou'. Idee achter de goochelspreuk: ik wil, ik wens, ik wou.)

Aan het begin
van elk nieuw jaar
word ik even - echt waar! -
een echte goochelaar.

Eén dagje maar,
een nieuwjaarsgoochelaar.

Dan zing ik 'kwil kwens kwou'
en goochelgiechelgauw
een jaar vol lachjes uit m'n mouw.

En dat helemaal voor jou!

© Geert De Kockere

(Het kind heeft een fles bij zich waarin een tekening zit over het voorbije jaar. Tekening laten maken, los oprollen met tekening naar buiten en dan in de fles schuiven, waarna de tekening zich tegen het glas weer kan ontrollen. Dus geen al te groot blad gebruiken. Achterliggend idee van het einde: niet bij de pakken blijven zitten, met vernieuwde energie het nieuwe jaar aanvatten. Het vrolijke, kinderlijke enthousiasme geeft je daarbij een duwtje in de rug, een ruggesteuntje.)

Eén twee drie,
weet je wat ik zie?
Vier vijf zes,
't ouwe jaartje in een fles.
Zeven acht,
het nieuwe jaartje wacht.
Negen tien,
wil je dat ik jou
een duwtje geef misschien?

© Geert De Kockere

(Het kind heeft een mooie grote strik gemaakt en heeft hem aan. Op die strik staan wensen getekend en aan het eind krijgt mama, papa, meter, peter de strik.)

Een varkentje
met een snuit
liep het oude jaartje uit.

Jaar uit, jaar in,
varkentje aan het begin,
varkentje met een strik,
dat varkentje ben ik.
Vandaag nog klein,
morgen groot,
met heel veel wensen
kruip ik op je schoot...

© Geert De Kockere

(Humoristisch en wat absurd nieuwjaarsversje, waarbij het kind op een stoel of een krukje gaat staan. Vandaar: HOOGSTAAND geluk... Daar moet tijdens het opzeggen misschien de nadruk worden op gelegd.)

Mensen mensen,
geef me gauw
een stoeltje of een kruk.
Om te wensen wensen,
een hoop HOOGSTAAND geluk.
Geluk voor jou
en geluk voor mij,
want als ik val,
dan ben ik stuk.

© Geert De Kockere

(Het begin 'Lievelling lieveling' en 'wie wordt mijn lieveling?' kan misschien worden gezongen. Bij 'Ja! zeg ik' en 'Hier! zeg ik' gaat het kind naar mama, papa, meter, peter toe en geeft een zoen.)

Lievelling lieveling,
zingt het kleine lieve ding,
wie wordt mijn lieveling?

Ik! roept mama dan,
die zo aardig lievelingen kan...
Ja! zeg ik.
Hier! zeg ik.
Jij wordt mijn lieveling
en ik jou kleine lieve ding.

© Geert De Kockere

Klaas Verplancke

Een nieuw huis
Voor de



Een nieuwe bril
Voor



Een nieuwe roos
Voor de



Een nieuwe tand
Voor



Een nieuwe staart
voor het



Een nieuwe neus
Voor de



Een nieuw jaar
Voor elkaar

En
deze nieuwe brief
Voor (mama/papa/peter/meter/tante/nonkel/...) -lief

© Klaas Verplancke

Ssst, niet verklappen

SSSt, niet verklappen,
Het is een groot geheim...
Het oude jaar is leeggelopen
Maar waar zou nu het nieuwe zijn ?

Misschien is nieuwjaar wat verlegen
Of is het bang van oudejaar.
Het heeft zich vast verstopt
Achter de klok of in mijn haar.

Misschien kan ik er eentje kopen
In een grote nieuwjaarsshop
Maar, die winkel is vandaag niet open
En mijn centen die zijn op !

Misschien kan ik een jaar boetseren ?
Of bestaat er een recept van tijd ?
Ojee ojee, wat een ramp !!!
We zijn het nieuwjaar kwijt !!!

SSSt, niet verklappen,
Ik maakte maar wat lol
Het nieuwe jaar begon vannacht
En mijn brief die is vol.

© Klaas Verplancke

Tussen de woorden van deze brief
zitten kusjes, warm en lief.
Als ik de brief nu opendoe,
vliegen de kusjes naar u toe.
Ze wensen u een goed nieuw jaar:
kus kus kus, ik ben klaar!

© Ed Franck

Liefste pa en ma,

Hier sta ik dan weer, voor de zoveelste keer, met een trillend papier in mijn handen. Ik weet dat ik u nu prettige dingen moet toewensen. Een goede gezondheid en veel geluk en winst op de Lotto en heel veel liefde en zo. Maar dat heb ik u vorige jaren al gewenst.
Ik heb een paar avonden in bed liggen piekeren, om eens iets nieuws te vinden om u te wensen. Ik heb rare dingen bedacht, want ik was al half in slaap.
Voor pa een iglo in de woestijn, dacht ik. En voor ma een kersenboom op de Noordpool. En voor allebei een grote luchtballon die ons huis en al meeneemt om ernaartoe te reizen. Of een zon en een maan en sterren in onze huiskamer, die je met de lichtknop te voorschijn kunt toveren.
Zo heb ik een tijdje liggen fantaseren, dat is gezellig onder de donsdeken, als buiten de regen op de pannen tikt.
En toen dacht ik opeens: wat zit er in het diepste putje van hun hart? Ik wist het meteen: daar zit hun kind! Ik moet hun iets moois toewensen in verband met hun kind! Ik moet mezélf dus iets toewensen, want als hun kind gelukkig is, zijn zijzelf ook gelukkig.
Ja, ik kan al goed nadenken als ik stil lig en het buiten donker is.
Dus begon ik een lijst op te stellen met alles wat me gelukkig zou maken. Het begon bij "Aardbeien" en eindigde bij "Zakcomputer". Het was een lange lijst, met één blad kwam ik niet toe. Tot ik opeens doorhad: zo kan ik een heel boek vullen, en misschien ben ik dan nog altijd niet écht gelukkig.
Toen heb ik weer nagedacht, ik werd er wel een beetje moe van. En eindelijk voelde ik dat ik maar één ding wilde, liefste pa en ma.
Ik wil dat ik weer een jaar lang veilig onder uw vleugels mag zitten, als een kuikentje onder een klokken. Ik wil dat ik naar u toe mag blijven rennen als ik verdriet heb. Ik wil dat ge samen met mij blijft lachen als ik plezier heb. Ik wil dat ge mijn vragen blijft beantwoorden als ik nieuwsgierig ben. Ik wil dat ge me blijft opvangen als ik boos ben. Eigenlijk wil ik dus dat ge die prachtouders blijft die ge mijn hele leven lang al voor mij zijt geweest.
Dat is mijn wens voor het nieuwe jaar.

© Ed Franck

Ik hou van ijsjes en couscous
van pruimentaart en appelmoes
ik hou van wafeltjes en snoep
van curryworst en groentesoep.
Maar weet je wat?
Nog meer dan dat,
ja meer nog dan van chocola
hou ik van pa en ma.
Dat zeg ik in dit nieuwe jaar
en het is héél, ja héél echt waar!

© Ed Franck

't Is nieuwjaarsdag vandaag
ik ga mijn papa plagen
en alleen mijn mamalief
heel veel kusjes vragen.
Als papa dan gaat huilen
zal ik morgen ruilen.
Ziezo,
de eerste grap van 't nieuwe jaar
van jullie kleine babbelaar.

© Ed Franck

Lieve mama en papa,

Van de zon naar de maan,
zover wil ik gaan.

Van de zon naar de maan,
zover wil ik lopen

om een mand geluk te kopen,
dagen vol met zonneschijn,
warme stemmen, blijde liedjes,
kussen tegen je verdrietjes.

Van de zon naar de maan,
zover wil ik gaan
om twee heel lieve mensen,
een gelukkig jaar te wensen.

Je kind(je) ...

© Gil Vander Heyden

Lieve... (en...)

Het jaar is een brood
Dat net uit de oven komt.
Het ruikt lekker vers.
Alle sneetjes zijn er nog.

Het jaar is ook een koek
Klaar om in te bijten.
Ik nam er een hap van.
Ik kreeg zin in meer!

200(5) smaakt naar geluk.
Wil je een dagje proeven?
Er is voor iedereen genoeg.
Wil(len) j(ulli)e ook een stuk?

© Sylvia Vanden Heede

Weet je wat ik dit jaar kan?
Papa, mama, luister dan:
Ik leer wat plus en min is.
Ik leer wat maan roos vis is
Ik kan tellen
Woordjes spellen
Hoor maar wat ik lees vandaag:
Papa, mama, ik zie je graag!
Ik wens je een heel fijn jaar.
Zie zo, mijn brief is klaar!

© Sylvia Vanden Heede

Liefste....

Bloesem in de knop.
Dichter in de dop.
Die lenteavond. Veulens in galop.
Ik lees de zinnnetjes hardop.
En denk aan jou,
denk aan jou.

Schelpen in mijn hand.
Zomer op het strand.
Ik loop en teken sporen in het zand,
hoor links de zee, zie rechts het land.
En denk aan jou,
denk aan jou.

Kriebel in de keel.
Appels met kaneel.
't Is herfst en groen wordt oker nu, en geel.
Ik raap kastanjes. Kijk, zoveel.
En denk aan jou,
denk aan jou.

Sneeuw maakt alles stil,
winter het verschil.
Ik voel me, ook al is het koud en kil,
toch warm en blij als ik dat wil.
Ik denk aan jou,
denk aan jou.

© André Sollie

Lieve ouders,

Een heel speciaal gevoel
heb ik hier vandaag.
Van al dat feestgewoel
kriebels in de maag.

Op dag één
van het nieuwe jaar
wens ik iedereen
lief zijn voor elkaar.

Een kus tegen de kou
een streling voor de pijn
een zin als ik hou van jou
tegen het eenzaam zijn.

Ik ben Tita tovenaer
dat droom ik nu hardop
en tover u een vrolijk jaar
vol geluk non-stop.

Van jullie dochter, Noura

© Kaat Vrancken

(Persoonlijke tekst)

*Moet ik deze nieuwjaarsbrief echt voorlezen?
Voor ons is het nog geen nieuwjaar.
Ik mis de zon, de bergen, mijn vriendjes.
Ik wil terug naar huis!*

Lieve jij,

Je hoeft maar naar me te kijken
en je weet hoe ik me voel. Soms
verbaast het me dat je me zo goed
kent. Wat er ook gebeurt, bij jou
kan ik veilig thuiskomen.
Ik hoef niets uit te leggen.
Natuurlijk ben ik soms boos op jou
of jij op mij. Maar het is nooit
voor echt en altijd voor maar even.
Want ik en jij zijn wij.

Ik weet niet hoe het verder moet
met deze wereld. Er is zo veel dat
ik anders zou willen. En soms
voel ik me klein en machteloos. Maar
er is wel iets wat ik door wil geven:
een warm nest, dat heb ik
van jou gekregen.
Ik zeg het je maar...

© Heide Boonen

NIEUWJAARSBRIF VAN EEN TOEKOMSTIG LIEF

Beste*

Het kwam er maar niet van,
het afgelopen jaar,
om te zoenen met elkaar.
We hadden telkens pech.
Er zaten altijd woorden in de weg.

Waarom gaat spreken
niet als rekenen en tellen?
Alle woorden op een rijtje.
En wat ze zégggen dat begrijp je,
zo je wil,
door de som of het verschil.
Wat een hoop gepieker en ge-maar
om een heel gewone zoen!
Zullen we het dit jaar
maar zonder woorden doen?

Mag ik, als jouw toekomstige lief,
alvast mijn lippen drukken
op het wit van deze brief
in de hoop dat het mijn lippen zal lukken
in de loop van het jaar dat komt
ooit
echt
de weg
te vinden
naar het rood van je mond?

Alvast dus een papieren zoen vanwege
je voorlopige vriend(in)
en toekomstige lief

.....**

* hier naam invullen van iemand op wie je verliefd bent

** hier je eigen naam invullen