

Ik droom over de wereld waarin we leven...
Ik droom over wat die mij zal geven...
Ik droom over oorlog die niet zou mogen zijn...
Ik droom over dingen klein en fijn...
Ik droom over de natuur zo mooi en zo stil...
Ik droom over wat ik worden wil...
Ik droom over kinderen in andere landen...
Ik droom over golven, zee en stranden...
Ik droom over onmogelijke dingen...
Ik droom over samen zingen...
Dat de wereld de moeite is om aan te werken...
Dat je nooit je dromen moet beperken...
Want ze geven hoop aan ieder die dat wil...
Hou je dromen nooit stil...
Maar schreeuw het van de daken...
Dat we samen van die dromen iets gaan maken...
Lieve ...
Dromen jullie met mij mee?

(ingezonden door Guido Reusens uit Niel)



**Had ik sambaballen
dan zwaaide ik daarmee.
Had ik een grote trommel
dan sloeg ik van rommeldebommel
heel speciaal voor jou
want ik zie je reuzegraag.
Had ik een tamboerijn
met bellen aan de rand
dan tokkelde ik al je zorgen
zomaar weg van de kant
maar
ik mis die instrumenten
daarom schenk ik je mijn hart
en wens je op deze dag
een nieuwjaar heel apart.
*(eigen creatie)***



**Op mijn kleine nieuwjaarsbrief
schreef ik mooi: ik heb je lief
Dank je wel voor wat je doet
jullie zijn voor mij zo goed
ik bewaar voor elke dag
een lief woordje en een lach.
Blijf nog jaren lang gezond.
Strooi je blijheid in het rond
dan wordt heel het jaar weer goed
dat wens ik met een lieve groet.
*(eigen creatie)***

**Ik zou je een e-mail kunnen zenden
want dat is vandaag erg in.**

**Maar nu 't jaar begint
heeft een zelfgeschreven briefje
vast veel meer zin.**

**Ik wens je
vele dagen van geluk,
vreugde, liefde en zonneschijn.
Vergeet verdriet en zorgen,
glimlach bij elke nieuwe morgen.**

**Ik wens dat je leven mag
nog duizend jaar
na deze nieuwjaarsdag!**

*bron "de opvoeder" - Joz. Le Bruyn
ingezonden door Claire Defoort uit Beveren-leie)*



**Een spetterend feest!
Een schitterend begin!
en ik sta nu met mijn
nieuwjaarsbrief
precies daar middenin!**

**Ik wens je 't allerbeste
wat je maar dromen kunt
en 't is daarbij van harte
dan ook,
door iedereen,
nog graag en gul gegund.**

**Dat je vol vuur
zou blijven vertellen
over dingen
die je ooit hebben geboeid,
dat je nog elke nieuwe dag
blijft hopen
op een betere tijd die langzaam
open bloeit!**

**Dat we in goede gezondheid
mekaar heel nabij mogen blijven
en dat ik nog menig jaar
mijn nieuwjaarsbrief voor jou kan
schrijven!**



Voor mij ben je meer dan een
trekpleister.

Veel sterker nog
dan de sterkste magneet
omdat ik weet,
dat jij mij, nooit één
moment vergeet!

Jij maakt mijn leven bijzonder
en daarop ben ik trots en fier.
Jij leert mij langzaam vliegen op
eigen vleugels
en dat geeft mijn leven meer zwier.

Jij zit nooit te dicht op mijn hielen.
Jij vertrouwt mij en zegt:
Doe het! En je zal zien dat het lukt!
Wij zijn gelijk gestemde zielen
en dat vind ik een groot geluk!

Daarom kom ik
met goede wensen.
Voor elk moment in het komende jaar:
een fantastisch en feestelijk
nieuwjaar!



Ik heb het in de gaten,
't wordt weer een giga-jaar
als wij als beste vrienden
bezorgd zijn om elkaar.

Een jaar vol beloften
wens ik je bij de start
en steek in duizende kleine dingen
jouw formidabel hart.

Een hart dat blij kan zingen
een hart zonder smart
een hart tjokvol goede dingen
maakt dit jaartje vast weer heel apart.



Ik weet dat ik je lieveling ben.
Jij noemt me graag: mijn troetelkind.
Al ben ik dan haast elf jaar.
Weet, dat ik jou ook
heel bijzonder vind.

Bij jou kan ik steeds terecht.
Steeds maak jij voor mij een zee van tijd
en alles waarmee ik wordt geplaagd
kan ik telkens bij jou kwijt.

Lieve, blijf nog lang
mijn zon, mijn ster, mijn maan!
Door jou word ik minder bang
om mijn eigen weg te gaan.



Bij een nieuwjaar horen wensen
van gezondheid en geluk,
vooral dan voor die mensen,
die me helpen stuk voor stuk!

Bij een nieuwjaar horen wensen
en meestal een fijn festijn
waarop heel veel lieve mensen
toasten met een glaasje wijn.

Bij een nieuwjaar horen wensen
liefst vol kleuren en ook vol licht,
die breng ik je, beste mensen,
met mijn vrolijk, blij gezicht.

Bij een nieuwjaar horen wensen
heel persoonlijk en speciaal
voor jou, 't allerbeste!
Voor mij blijf je ideaal!



Geluk kun je nergens kopen.
Plezier, natuurlijk, overal wel!
Geluk moet je voor een deel
zelf proberen te maken,
daarom dat ik voor jou
vandaag graag
wat meer vindingrijkheid bestel.

Creativiteit
om van iets kleins
toch iets groots te maken.
Lieve gebaren
waarbij en waarin
je de hemel kan smaken.

Ik wens je ook
mensen die voor jou
hoekstenen zijn
om vriendschap

uit te kunnen bouwen
tot een vredesvol festijn!



Kerstmis, nieuwjaar, een sfeervolle tijd,
een tijd dat vele mensen
in de harde wereld van vandaag
elkaar veel goeds toewensen.

Graag wens ik je twaalf maanden lang
dus 't hele jaartje rond,
van zonsopgang tot ondergang
een glimlach om je mond.

Ik wens je thuis geluk en rust
na't zwoegen in de dag,
meer moppen, liedjes, binnenpret,
dan zuchten: "och en ach"!

Ik wens je vrienden in de buurt
waarop je bouwen kan.
Dan wordt dit jaar wat minder zuur,
wees daar maar zeker van.



Je krijgt
zomaar
365 dagen gratis cadeau,
nog blank en onbeschreven.

Daarop kan nog veel gebeuren
zeker in een mensenleven.
Probeer ze zo mooi mogelijk
in te kleuren
met de tips die ik je nu
voor nieuwjaar wil meegeven.

Als je het leven
door een roze bril bekijkt
is het net of alles en iedereen
nog fleuriger lijkt.
Dan is er in geen dagen
nog reden om te jammeren
en te klagen.
Iedereen mag dan aan iedereen
alles vragen.

Blijheid is overal troef
en komt er grote vreugde,
die ik het liefste proef.

Die bril en die vreugde
kom ik je wensen
en niet alleen voor vandaag
want allerbeste mensen
ik zie jullie elke dag
nog liever dan graag.

*bron "de opvoeder" - Joz. Le Bruyn
(ingezonden door Litje Nelen uit Kalmthout)*



We leren op school over actualiteit,
over België, milieurampen, kinderarbeid.
werken aan de ring en in de stad,
geweld op tv, genoeg gehad!

Er zijn ook massa's vluchtelingen met kinderen,
niemand die hun verdriet kan verhinderen.
'Gevangen in armoede' ook in ons land,
laat ons helpen, hand in hand.

We horen over geweld op school, pesten in de les.
Is dat allemaal het gevolg van stress?
Stakingen en besparen op termijn,
kan dit de moderne welvaart zijn?

In Gellingen een gasramp,
en een nieuw minister in het onderwijskamp.
Aagje Vanwalleghem scoorde op de Olympische
Spelen
en bush werd herkozen door velen.

In Idool horen we nieuw talent
en niemand die de superboetes niet kent.
Over 2004 heb ik nu bijna alles gezegd.
Op naar 2005, dat meen ik nu echt!

Zo heb ik vragen, maar ben ik ook blij
met de gewone dingen rondom mij!
Ik wens je voor u, 2005, een schitterend jaar,
vooral een goede gezondheid, echt waar!

(ingezonden door Debby Verhulst uit Brasschaat)



**2004 was een jaar vol gebeurtenissen,
plezierige dingen, soms ook hindernissen.**

50 jaar konden we al kijken naar teevee.

Dit jaar viel het niet altijd mee:

**Beelden over de hele wereld kwamen bij ons
binnen...**

tijd om eens te bezinnen.

**Twee tv monumenten, die veel faam verworven,
Armond Pien en Ann Petersen, zijn gestorven.**

**Oorlog in Irak, beelden vol geweld,
ook over honger en miserie werd verteld.**

**Asielzoekers kijkend naar een beter bestaan
mogen die binnen of moeten die gaan?**

**Saddam Houssein werd uiteindelijk gevonden,
hij mag nu wel boeten voor zijn zonden.**

**De hittegolf van deze zomer zullen we niet rap
vergeten.**

Tropische temperaturen, echt om van te zweten.

**In augustus was het ook leuk om te horen
dat prinsje Gabriël werd geboren.**

**En brieven versturen zal nu veel sneller gaan
want nu komt de postbode met een brommer
aan.**

**Justine en Kim tennisten de pannen van het dak.
De olympische spelen wenken met een gouden
plak.**

**Oja, wie van jullie heeft nog geld in Luxemburg
staan?**

Haal het maar vlug, want 't is daar gauw gedaan.

**Maar vergeten we maar al onze zorgen
en kijken we gewoon naar morgen.**

**Daarom "Hef nu samen het glas, al te gaar
op het nieuwe jaar."**

2005 is een magisch getal.

Ik wens u daarom in elk geval:

**een goede gezondheid op de eerste plaats
en een hechte vriendschap ernaast.**

**Alle dagen een goed humeur,
en verder ... geen gezeur.**

**Mijn allerbeste wensen voor een gezond en
gelukkig 2005!**

(ingezonden door Gijs Balcaen uit Deerlijk)